

1: Een boekje

We maken een boek met zelfgeschreven verhalen en zelfgemaakte illustraties d.m.v. verschillende druktechnieken.

Docent: Friedie Kloen (maaswaal@caiway.nl)

2: Kakelkip

Kleurrijke kip Kakel praat in zwart-wit vormen en structuren.

Docent: Mirian Zimmerman (mirianzimmerman@gmail.com)

3: Je naam

De letters van je naam. Weet jij waar ze voor staan?

Docent: Marjon Hoogendijk (met@mar-jon.nl)

4: Plaatjestaal

Bij het ontstaan van het schrift denken we aan het Spijkerschrift of de Hiëroglief, maar wat dacht je van de geoglief. De grootste plaatsjestaal, zelfs te zien vanuit de ruimte.

Docent: Sasha Zuidam (sasha@sashazuidam.nl)

5: Toostboekje 'gekleurde tranen'

Kinderen maken een miniboekje gevuld met kleuren en structuren die troost geven als je verdrietig bent of als het regent. Op iedere bladzijde komt iets waar je blij van wordt, zoals een zacht aaibaar stukje stof of een plaatje van een taartje om je te herinneren aan leuke momentjes.

Docent: Esther van Duffelen (esthervanduffelen@hetnet.nl)

6: Namaken is ook maken!

Dansende figuren, vliegende tekens en heel veel fantasie in een tekening.

Docent: Petra Giorgi (petragiorgi@gmail.com)

Op aanvraag kan het thema van de les aangepast worden aan het klassenthema van dat moment.